

Parochieavond Verrijzenisgemeenschap

7 februari 2023

Programma

Programma Verrijzenisgemeenschap 7 februari	
19.00	Inloop met koffie/thee
19.30	Opening door bob Smits
19.45	Visie op de komende 2-3 jaar vanuit het pastorale team door Ronald den Hartog
20.10	Wat gebeurt er allemaal in onze gemeenschap door Angela Sukkel en Peter Onstenk
20.30	In kleinere groepen bouwstenen aandragen voor de komende 2-3 jaar
21.00	We delen de bouwstenen met elkaar door Hans Boerkamp
21.30	Afronding door Hans Boerkamp en Bob Smits Er is gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje

Opkomst: circa 50 parochianen namen deel aan deze avond

Pareltjes in onze gemeenschap



- We hebben genoeg vrijwilligers. We redden het samen nog en we hebben een heel mooi en groot koor....jammer is dat het de vraag is of Ancora nog levensvatbaar is..
- Verder is er een gemoedelijke sfeer en is de geloofsgemeenschap goed opgebouwd.
- Er zwerven en cirkelen nomaden rond onze geloofsgemeenschap mensen die betrokken zijn af en toe komen en weer verdwijnen.
- We zijn een werkgroepen kerk. Er zijn veel mensen actief in de kerk, over het algemeen functioneren de werkgroepen goed en we houden elkaar vast.
- Als ik online naar de kerkdiensten kijk dan voel ik afstand, terwijl als ik ik de vieringen meemaak dan zindert er iets. Er is koffie, je wordt welkom geheten en het is aangenaam om mensen te zien en te spreken
- Tijdens de kinderkerst waren er meer dan 100 mensen die met een lichtje een tocht maakten naar de kribbe. Er was een geweldige sfeer.
- Het is een feest dat er misdienaars zijn. Er worden nieuwe toogjes gemaakt, gezocht. na de communie schieten de kinderen de lucht in dwz ze zitten in een groeispuurt.
- Op de katholieke scholen gebeurt heel veel aan catechese. Rond Kerst en Pasen komen alle klassen naar de kerk om ook inhoudelijk Pasen en kerst te vieren.
- Voor de leerlingen van groep 8 is er een schoolverlaters viering

- We zijn als geloofsgemeenschap betrokken bij de gesprekken rond identiteit van de RK scholen.
- De bijeenkomsten op de woensdagmorgen zijn pareltjes in de week. Er heerst mede dankzij Marlies een goede sfeer en er is onderlinge verbondenheid en zorg. Sinds kort wordt ook de buurt betrokken en er zijn verschillende mensen die de weg weten te vinden.
- We zijn een gemeenschap waar verschillende nationaliteiten een plek vinden. Het is mooi om te horen hoe er onderlinge verbondenheid en belangstelling is
- De werkgroep rond de vastentijd is weer bij elkaar gekomen.
- Mensen zijn de pareltjes. Als we samen zijn dan ontstaan er allerlei plannen en ontstaat er creativiteit. bv een oecumenische maaltijd.
- De oecumenische vieringen zijn vaak een feest van herkenning, ook in de voorbereiding.
- De minicolleges en de nagesprekken zijn zeer waardevol. Soms wordt er meer dan 100 mensen die ernaar kijken. Het was nieuw dat de serie colleges werd afgesloten met een leerhuisviering,
- Ook zijn er plannen om avonden te organiseren rond vrouw en Bijbel. Door corona is dat blijven liggen. Maar het is een pareltje .
- Vaak wordt er onzichtbaar werk gedaan die sfeer verhogend zijn. Noem alle klussen en klusjes in en rond de kerk. Laatst gaf Silvester daar inzicht van.

Kaders vanuit het pastorale team



Hiervoor verwijst ik naar het beleidsplan van het pastorale team van onze parochie. Kern is:

- Het uitfaseren van woord- en communievieringen zal in vijf jaar geleidelijk gebeuren en in samenspraak met de lokale gemeenschappen, waarbij er ruimte is voor gebedsdiensten.
- Het sluiten van lokale kerken gebeurt in samenspraak met de lokale gemeenschappen. Er is een aantal criteria waar naar wordt gekeken:
 - Lukt het om in de lokale gemeenschap de vitale functies in te vullen?
 - Is er binnen de lokale gemeenschap nog voldoende vitaliteit?
 - Zijn de financiën toereikend genoeg?

Bouwstenen vanuit de groepen



Liturgie

Er waren twee groepen. Deze heb ik samengevoegd in dit verslag. We hebben veel om trots en zuinig op te zijn. Een groep pleit voor het weer instellen van een werkgroep liturgie (toegeruste mensen uit onze gemeenschap en een aantal belangstellende vrijwilligers). Deze groep gaat nadenken over:

- Andere vieringen (voor wanneer WoCo's niet meer mogen). Wel terug keren tot de kernvragen 'wat bezielt ons', 'wat inspireert ons', 'hoe verbinden wij geloof en betrokkenheid op de samenleving'. Van daaruit nadenken over vormen en dan kom je uit op vormen als:
 - Taizé vieringen
 - Themavieringen
 - Gebedsvieringen
 - Vespervieringen
 - Opa en oma vieringen
 - Vieringen gericht op kinderen
- Verder is er onbegrip over het beleid om WoCo's af te schaffen. De kerk zit vol, de vieringen zijn inspirerend, mensen vieren en beleven hun geloof en vinden het prachtig. Waar we niet aan voorbij moeten gaan is het gegeven dat voor een deel van de mensen van onze gemeenschap de eucharistie centraal moet staan en al het andere bijzaak is.

Catechese

Hoe jammer we het ook vinden maar kindercatechese (communicantjes/vormelingen) worden begrijpelijk centraal geregeld. Aandachtspunt is hoe we in die context voor verbinding kunnen zorgen tussen het desbetreffende gezin en onze lokale gemeenschap.

Er ligt een lijn met de scholen, daar moeten we zuinig op zijn. Evenals de initiatieven zoals minicolleges en vrouwen in de bijbel. Daarnaast ziet dit groepje de volgende bouwstenen:

- Geloofsgesprek na de viering (weer oppakken)
- Filmhuis (3-4x per jaar) met een film en een nagesprek.
- Cursus/lezingen: inleiding in het geloof

Diaconie

Er gebeurt veel op dit gebied. Veel achter de schermen en veel samen met de andere kerken. Henk van der Wal noemde op de avond een aantal zaken op en daar werden we stil van.

Twee bouwstenen werden aangereikt:

- Wijkcontactpersonen zijn er. Samen met de wijkcontactpersonen kijken naar hoe hun rol zich heeft ontwikkeld en zich verhoudt tot zoals die was bedoeld. Het is meer dan rondbrengen One en de jaarlijkse actie Kerkbalans. Er was ooit een Toolbox samengesteld, maar dat is weggezaakt.
- Het aantal ouderen neemt toe. Ook het aantal ouderen dat behoefte heeft aan vervoer naar en van de kerk. Uitbreiding van de vervoersgroep is nodig.

Gemeenschapsopbouw

Er waren twee groepen. Hans heeft achteraf een verslag toegestuurd (waarvoor dank). Ik heb een poging gedaan om beide samen te voegen.

- Ik speel op de achtergrond mee. Mensen komen regelmatig bij me langs. Het enige wat ik doe is luisteren en dat is genoeg
- Wat deze geloofsgemeenschap uniek maakt is dat velen elkaar kenen, dat scheidt verbondenheid. Geloofsbeleving staat centraal en er is eensgezindheid ondanks verschillen in geloofsbeleving
- We kijken kritisch naar het bisdom.
- Het geloofsgesprek na de viering moeten we weer invoeren. Het is door corona uit het zicht verdwenen
- Het is belangrijk dat voorgangers vitaliteit uitstralen. Een goede viering scheidt verbondenheid.
- De leerhuisviering vond ik maar niks. Ik heb het online bekeken. Niet meer uitzenden!
- Koffie zonder viering...dan smaakt de koffie anders. Maar een viering zonder koffie verliest aan vitaliteit en verbondenheid. Iemand merkte in stilte op. 'Ik maakte het mee dat na de viering mensen elkaar opzochten. Ik had het gevoel dat ik buitgesloten werd Ik ging naar huis zonder iemand te hebben gesproken'.
- Kunnen we niet vaker een oecumenische viering houden. Het was geweldig wat we meemaakten.
- Ik ga regelmatig naar zangdienst in de Ark Het is een belevens.

Bouwstenen....

In de kern hoeft er niet zoveel verandert te worden. Vanuit ons beleidsplan gaat het om drie dingen die fundamenteel zijn

- Aandacht voor elkaar
- Gevoed worden in geloof
- Aandacht voor de wereld buiten ons.

Deze drie staan voor de bouwstenen van onze gemeenschap. In ons groepje stond de aandacht voor de wereld op de achtergrond. De aandacht voor spiritualiteit op de voorgrond. Dan komen er een paar dingen naar voren

- Er hoeft niet veel veranderd te worden
- Oog hebben voor mensen die buiten de boot vallen, ook bij het koffie drinken
- Kritisch kijken naar andersoortige vieringen
- Vieringen die vitaliteit uitstralen bevordert gemeenschapsvorming.
- Zangdienst Ark...Is dat ook voor ons een model? Meer oog hebben voor wat er in de Ark gebeurt ook op gebied van jongeren. En vaker een oecumenische dienst.
- Communicatie: Informatie op de website toegankelijker maken. Nieuwsbrief promoten. Wellicht instellen van een PR commissie.
- Verjonging werkgroep senioren (is al gaande, maar blijft een aandachtspunt)
- Mensen binnen boord houden.
- Wij hebben een groep in de leeftijdscategorie 40-60 jaar. Nadenken of we daar iets voor kunnen doen.

Dank voor de fijne avond....men heeft de behoefte om elkaar te vertellen over dingen die er toe doen.

9 februari 2023
Bob Smits